



■ Werner Callebaut leert ons welke praline het best bij een streekbiertje past.

# Hoegaarden is klaar voor de 'bierolade'

## Streekbier en chocolade?

### Een perfecte match!

**HOEGAARDEN**  
Zaterdag is er een speciale proeverij in café 'Bij Brem'. Zo kan je nagaan welke chocolade of praline het best bij een streekbiertje past.

ACHIEL BAEKEN

Bij een biertje wordt bijna altijd een nootje of een zakje chips geserveerd. Maar wist je dat ook een praline of een stukje chocolade bij een streekbiertje past? Werner Callebaut, geboren in Eredembodegem en nu wonende in het Waals-Brabantse Noduvez (Nodevoorde) net over de taalgrens, weet hierover meer.  
"Laat het ons typisch Belgisch maken!", zegt Callebaut. "Bier en chocolade worden één match. We kunnen het 'bierolade' noemen. Bier is om van te snoepen. Met het snoepen bedoel ik een lekkere praline of een stuk chocolade. Maar je mag die niet zomaar combineren. De smaak van de chocolade moet namelijk passen bij die van het bier."

Of het nu om donker of blond bier, een hoog of laag alcoholgehalte, artisanaal of niet artisanaal gebrouwen of van het vat of uit het flesje gaat: bij elk biertje past een

#### WERNER CALLEBAUT BIEROLADE

**"Bier is om van te snoepen"**

praline of een reepje chocolade. Welke chocolade het best past, is echter moeilijk te bepalen door de honderden streekbieren op de markt. Elk bier heeft namelijk zijn eigen smaak. Zo past een praline met likeur bijvoorbeeld niet bij alcoholisch bier.

#### Ambras

Callebaut kan tientallen combinaties opsommen van wat wel en niet past. Op zaterdagavond 11 maart doet hij de verschillende combinaties uit de doeken. Niet al-

leen het Hoegaardse bier, maar ook weinig gekende streekbieren zullen aan bod komen.

Callebaut zal ook zijn eigen streekbier 'Ambras' door het aanwezige publiek laten proeven. Dat bier heeft hij vorig jaar met zijn vriend Filip Millet laten brouwen door Alexander Dumont in Jandrain-Jandrenouille (Orp-Jauche). Millet is trouwens afkomstig van Hoegaarden, maar woont nu in Orp-Jauche. De naam 'Ambras' verwijst naar de soms bizarre verstandhouding tussen Walen en Vlamingen. "De naam Ambras is dubbelzinnig", zegt Callebaut. "In het Nederlands betekent 'ambras' 'ruziemaken'. Je kan dan beter Ambras drinken dan ambras te maken. Maar het woord verwijst ook naar het Franse 'embrasser', dat 'omhelzen' betekent. Het is voor ons dus een streekbiertje dat over de taalgrens heen kan gedronken worden."

**INFO**  
Bierolade bij Café Brem in Hoegaarden op zaterdag 11 maart om 19.30 uur.